

SERIE: HET GOEDE NIEUWS

Thema: Wat als God vrijmoedigheid geeft?!

Zondagmiddag 24 mei zien we wat er gebeurt als al heel snel na Pinksteren, de verspreiding van het goede nieuws, en daarmee de Naam van Jezus, onder druk komt te staan.

Hoe reageren leerlingen van Jezus, die (met de dood) worden bedreigd n.a.v. een genezing in de Naam van Jezus?

En hoe reageert 'de gemeente'; om hen heen wanneer ze vertellen over hoe ze zijn bedreigd?

...

Onmiddellijk komen ze bijéén. En als één lichaam zoeken ze samen biddend de Heer.

Al hun vragen, zorgen en angsten n.a.v. de ontstane dreiging leggen ze bij Hem neer.

Maar daar stopt het niet!

Want de verkondiging van het goede nieuws is in het geding!

Samen smeken ze God tegelijk ook om hulp en kracht, om ondanks de serieuze doodsbedreigingen,

te kunnen blijven getuigen van het goede nieuws van Jezus Christus.

Heer, wijs ons de weg en geef ons kracht

...

En hoe antwoordt God dan?

De aarde beeft, de Geest (opnieuw) uitgestort...,

Als God vrijmoedigheid geeft....

Wat verandert er dan in de levens van de mensen toen, en in die van ons vandaag?

...

Daarover zondagmiddag meer in De Morgenster, NGK Dronten

Welkom vanaf 16.30 uur, en neem gerust iemand extra mee!

In Christus verbonden,

Ds Albert Postma